

## Η επαναφορά του 13ου & 14ου μισθού, είναι απαίτηση για επιστροφή στην «κανονικότητα»!

**Αντώνιος Νικολόπουλος - Μαριόλης - Δημοσιολόγος - Γενικός Σύμβουλος ΑΔΕΔΥ - Γεν. Γραμματέας ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ  
antonisnikolopoulos@yahoo.gr**

Είναι γνωστό, ότι κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσεως των μνημονίων (2009-2018), που ταλάνισε τη χώρα και το λαό μας, υπήρξε λόγω της βίαιης δημοσιονομικής αναπροσαρμογής, μία πραγματική καθίζηση των μισθών (ιδίως του δημοσίου τομέα) αλλά και των συντάξεων. Μέσα σ' αυτόν τον κυκεώνα των περικοπών και υπό τον κίνδυνο της χρεοκοπίας αλλά και των ασφυκτικών πιέσεων από μεριάς των δανειστών της χώρας, η τότε συγκυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου-Κουβέλη, προχώρησε με το νόμο 4093/2012, στην κατάργηση των λεγόμενων «δώρων», δηλαδή της χορήγησης του 13ου και 14ου μισθού, τόσο στους δημοσίους υπαλλήλους όσο και στους συνταξιούχους. Από αυτή την κατάργηση, γλύτωσαν, ευτυχώς, οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι, όμως, δοκιμάζονταν έτσι κι αλλιώς από την εξαύλωση των εργασιακών σχέσεων και την εκτόξευση της ανεργίας και την απώλεια εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Σήμερα, δεκατρία χρόνια μετά από την προαναφερόμενη νομοθετική ρύθμιση και καθώς η χώρα μας έχει αφήσει πίσω της την σκοτεινή περίοδο των μνημονίων και της έντης κηδεμόνευσης των οικονομικών της, μπαίνει με τον πιο εμφαντικό τρόπο επί τάπτητος, η επαναφορά τους, τόσο από την τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των δημοσίων υπαλλήλων, την Α.Δ.Ε.Δ.Υ., όσο και από το σύνολο σχεδόν των συνταξιουχικών οργανώσεων. Το αίτημα, δε, αυτό, αποκτά ακόμα μεγαλύτερη δυναμική, καθώς λόγω των δυσχερών διεθνών εξελίξεων με τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Γάζα, έχουμε την αύξηση του πληθωρισμού και τον καλπασμό της ακρίβειας επί του συνόλου των βασικών ειδών κατανάλωσης, αλλά και άλλων σημαντικών αγαθών, που επηρεάζουν καίρια τον τρόπο ζωής μας, όπως είναι, για παράδειγμα, η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος ή η αύξηση των ενοικίων και οι δυσκολίες εξεύρεσης στέγης για χιλιάδες συμπολίτες μας.

Υπό αυτά τα δεδομένα και παρότι με δηλώσεις του ο Υπουργός Οικονομικών κ. Κωστής Χατζηδάκης (ΣΚΑΪ, 14.02.2025) ανέφερε ότι «δεν υπάρχουν τα οικονομικά περιθώρια», καθώς μιλάμε για ένα κόστος παρεμβάσεων που φτάνει



τα 8 δις ευρώ και το οποίο θα εκτροχιάσει τα οικονομικά της χώρας, στην πραγματικότητα, η κουβέντα έχει ανοίξει και πολύ δύσκολα μπορεί πλέον να κλείσει.

Αυτή είναι η αλήθεια, την οποία οφεύλει να δει κατάματα η κυβέρνηση, εάν δεν θέλει να απωλέσει την λαϊκή της βάση. Χαρακτηριστικό αυτού, είναι το γεγονός, ότι η συνδικαλιστική παράταξη της Δ.Α.Κ.Ε. Δημοσίου Τομέα, πρωτοστατεί στις εκδηλώσεις που διοργανώνει επί αυτού του θέματος η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., όπως έγινε στις 16 Ιανουαρίου 2025 στην Παλαιά Βουλή, αλλά και σε πολλές άλλες πόλεις της χώρας (Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Καλαμάτα).

Και αυτό θα πρέπει να γίνει από μεριάς κυβέρνησης, ανεξάρτητα από το τι θα προκύψει δικαστικά, από την πρότυπο δίκη που πρόκειται να διεξαχθεί στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), στις 6 Ιουνίου 2025, όπου μπορεί να έχουμε και την ανατροπή της μέχρι τώρα στάσεως του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου. Το οποίο -για την ιστορία να θυμίσουμε- υπό την Προεδρία της κας Αικ. Σακελλαροπούλου, είχε εκδώσει επί του ζητήματος

συνταγματική η περικοπή των «δώρων». Συγκεκριμένα την 1307/2019 που αφορούσε τους δημοσίους υπαλλήλους και την 1439/2019 που αφορούσε τους συνταξιούχους.

Η πολιτική αντιμετώπιση, όμως, της επαναφοράς του 13ου & 14ου μισθού στο δημόσιο τομέα αλλά και στους συνταξιούχους της χώρας, είναι μία πρόκληση αλλά και μία ευκαιρία για την σημερινή κυβέρνηση, ώστε να αποδείξει έμπρακτα ότι επί ημερών διακυβέρνησής της, η χώρα επανέρχεται στην πολυπόθητη «κανονικότητα», αφήνοντας οριστικά πίσω της, τη ζοφερή περίοδο των μνημονίων και του δικασμού της χώρας. Σε κάθε δε περίπτωση, με αυτό τον τρόπο, θα υλοποιηθούν και οι προεκλογικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, που μιλαύσε και συνέχιζε να υποστηρίζει (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, ΒΗΜΑ, 29.12.2024), ότι επιδιώκει της δεύτερης κυβερνητικής του θητείας θα είναι η ουσιαστική αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών της χώρας και η άρση των ανισοτήτων !

Πιστεύουμε, λαμβάνοντας πολύ σοβαρά αυτά που λέει, ότι καλύτερη ευκαιρία για να το αποδείξει, από την επαναφορά των «δώρων», δεν θα μπορέσει να βρει...