

ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

22^ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΣΕ – ΙΚΑ

Ανοιχτή επιστολή προς κάθε σύνεδρο

Συναδέλφισσες, συναδέλφοι,

Από το Συνέριο της Ομοσπονδίας θα εκλέξουμε το νέο ΔΣ της ΠΟΣΕ – ΙΚΑ και ταυτόχρονα τους αντιπροσώπους για το 35^ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ. Το τι Ομοσπονδία, τι ΑΔΕΔΥ, τι συνδικαλιστικές ηγεσίες και σε τελική ανάλυση τι κίνημα θα έχουμε, εσύ θα το αποφασίσεις.

Τώρα είναι η ώρα της επιλογής και της ευθύνης. Για όλα αυτά θέλουμε να σου πούμε δυο λόγια, να σου πούμε τη γνώμη μας για κάποια ερωτήματα που απασχολούν όλους μας.

1. Τελικά που θα πάει αυτή η κατάσταση;

Η επίθεση κυβέρνησης, τράικας, τραπεζών και βιομηχάνων δεν έχει τελειωμό. Τσακίζουν ζωές και δικαιώματα, σκοπεύουν να τα σαρώσουν όλα. Δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει έναν με δύο ανέργους. Η πραγματική αξία των μισθών μας έχει πέσει στο μισό, τα Ασφαλιστικά Ταμεία τα έχουν βουλιάξει και οι υπηρεσίες τους υπολειπούργούν λόγω ελλείψεων προσωπικού, πετσόκωφαν συντάξεις, το εφάπαξ πάει για κατάργηση και ο κατάλογος τελειωμό δεν έχει.

2. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση τι κάνουν οι συνδικαλιστικές ηγεσίες των ΤΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ, αλλά και της ΠΟΣΕ – ΙΚΑ;

Να κάποια δείγματα, για τα οποία αξίζει τον κόπο κάποιος να προβληματιστεί:

- Εδώ ο κόσμος καίγεται από τις διαθεσιμότητες και τις απολύσεις και η συνδικαλιστική ηγεσία της ΠΟΣΕ – ΙΚΑ, αντί να μπει μπροστά, να οργανώθει ο αγώνας ενάντια σε όλες τις απολύσεις, από όλους τους εργαζόμενους δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ζητούσε να εξαιρεθεί το ΙΚΑ από το μέτρο της διαθεσιμότητας. Και όχι μόνο αυτό. Ζητούσε μέσω της διαθεσιμότητας και της κινητικότητας που θα γίνει στις άλλες υπηρεσίες να έρθει προσωπικό από αυτές στο ΙΚΑ! (Υπάρχουν κείμενα κι επίσημες ανακοινώσεις για αυτό.) Με απλά λόγια, ο λαός μας συντό το λέει «κρεμάστε τον αδερφό μου γιατί εγώ ... ζαλίζομαι».

- Οι διαθεσιμότητες και οι απολύσεις δεν ήρθαν εξ ουρανού. Υπήρξαν μέτρα που άνοιξαν το δρόμο γι' αυτές, όπως τα νέα οργανογράμματα, η αξιολόγηση δομών και προσώπων με δήθεν αξιοκρατικά κριτήρια, κ.ά. Τα μέτρα αυτά η συνδικαλιστική ηγεσία της ΠΟΣΕ – ΙΚΑ, όχι μόνο τα είχε στηρίξει, άλλα έβαλε και πλάτες για να περάσουν. Συνεπώς, έχει σημαντικές ευθύνες για την εξέλιξη που πήρε το θέμα της διαθεσιμότητας και των απολύσεων.

- Μια σειρά από υπηρεσίες των Ασφαλιστικών Ταμείων (λογιστικές, εισπρακτικές, απογραφής) έχουν ιδιωτικοποιηθεί και η ηγεσία της ΠΟΣΕ – ΙΚΑ αλλού συμφώνησε κι αλλού απλώς «κοίταζε τα τρένα να περνούν».

- Κυβέρνηση και πλουτοκρατία με κλεψιές και PSI έχουν βουλιάξει τα Ασφαλιστικά Ταμεία και οι συνδικαλιστικές παρατάξεις που έχουν πλειοψηφία στην ΠΟΣΕ – ΙΚΑ σε συνεδρίαση της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ, αντί να απαιτήσουν από κράτος κι εργοδοσία να φέρουν πίσω όλη τη λεηλασία, πρότειναν «να πάρουμε δάνειο από τις τράπεζες με εγγύηση τις εισφορές των εργαζομένων»!!!

Όταν έχουμε τέτοιες συνδικαλιστικές ηγεσίες, με τέτοιο περιεχόμενο και πλαίσιο πάλης, όσες πενθήμερες απεργίες και να εξαγγείλουν, όσα συντονιστικά και να στήσουν, όσες φορές και να φωνάξουν «να φύγει η κυβέρνηση», η αντιλαϊκή πολιτική όχι μόνο δεν εμποδίζεται, όχι μόνο δεν ανατρέπεται, αλλά και αναθρέφεται!!

Να γιατί λέμε πως για τα χάλια του συνδικαλιστικού κινήματος έχουν τεράστιες ευθύνες αυτές οι συνδικαλιστικές ηγεσίες.

Να γιατί οι αγώνες μας δυσκολεύονται να φέρουν αποτελέσματα και να γιατί το συντομότερο δυνατό πρέπει να απαλλαγούμε από αυτές τις συνδικαλιστικές ηγεσίες.

Να γιατί το σύνθημα «να φύγει η κυβέρνηση» (απλώς) όταν δε συνοδεύεται από το να απαλλαγούμε από κάθε αντιλαϊκή πολιτική, από την οικονομική και πολιτική εξουσία των τραπεζιτών και των βιομηχάνων υπονομεύει τον αγώνα των εργαζομένων, είναι επιζήμιο για το κίνημα.

Δεν υπάρχει άλλη επιλογή

Ή θα υποταχθούμε και θα τα σαρώσουν όλα ή θα ξεσηκωθούμε και θα τους πάρουμε στο φαλάγγι, θα τους ανατρέψουμε.

3. Υπάρχει «φως στο τούνελ»; Μπορούμε κάπου να ακουμπήσουμε; Υπάρχει φιλολαϊκή διεξοδος και προοπτική;

Ναι, υπάρχει! Αρκεί εμείς οι εργαζόμενοι, να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα ως τίρος το που πρέπει να στραφούν οι αγώνες μας. Με δυο λόγια:

Στο πλαίσιο της σημερινής πολιτικής και κάθε πολιτικής διαχείρισης της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, εντός των τειχών της ΕΕ και κάτω από την μπότα της εξουσίας των τραπεζιτών και των βιομηχάνων, φιλολαϊκές λύσεις στα προβλήματά μας δεν μπορούν να δοθούν.

Όσοι λένε ότι αλλάζοντας κυβέρνηση και με ένα άλλο μείγμα διαχείρισης της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης θα λυτρώσουν το λαό από τα βάσανά του, κοροϊδεύονταν τον κόσμο, λένε ψέματα!!!

Χωρίς σύγκρουση με την εξουσία των μονοπωλίων και την ΕΕ φιλολαϊκή ανάπτυξη και λύσεις στα προβλήματά μας δεν μπορούν να υπάρξουν.

Συνεπώς, χρειάζεται να αλλάξουν τα πράγματα στο κίνημα. Χρειάζεται ένα κίνημα ταξικό που πάνω απ' όλα θα παλεύει για το δίκιο και τα συμφέροντά μας, που θα παλεύει για όλα τα προβλήματα, για να εμποδίσει, να ανατρέψει την αντιλαϊκή πολιτική και που θα δίνει ως διεξόδο και προοπτική στους σημερινούς μας αγώνες να γίνει ο λαός μας αφέντης στον τόπο του, στη δούλεψή του και στον πλούτο που παράγει.

Τέτοιο κίνημα υπάρχει! Είναι το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, είναι το ΠΑΜΕ.

Αυτό ακριβώς το κίνημα κατά τη γνώμη μας πρέπει να ισχυροποιηθεί και μέσα στο Συνέδριο της ΠΟΣΕ – ΙΚΑ. Το επιβάλλουν οι ανάγκες, το απαιτούν οι καιροί.

Συναδέλφισσα, συνάδελφε,

Με τη δράση και την ωήφο σου ισχυροποίησε τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, ακόμη κι αν δε συμφωνείς σε όλα μαζί του. Η ισχυροποίηση του ΠΑΜΕ δεν αφορά στενά μόνο το ίδιο. Αφορά όλους τους εργαζόμενους. Δώσε δύναμη στη δύναμή σου!

Ρίξε στην κάλπη το ψηφοδέλτιο της «Δημοσιοϋπαλληλικής Ενότητας».